





Albatros

Rejs med hjerte, hjerne & holdning



Vintereventyr i Grønland

 Dato 04-03-2022  Varighed 5 dage  Pris 13.198,-  Afrejse København  Rejseleder Dansk



Russellgletsjerfronten rejser sig op til 60 meter i højden

Vintereventyr i Grønland

Hundeslædekørsel, nordlys over tundraen og den endeløse Indlandsis ved Kangerlussuaq vinterhvide landskaber

“Eventyret venter den, som forstår at gribe det”, sagde polarforskeren Knud Rasmussen. Fem fantastiske vinterdage venter dig i Kangerlussuaq, hvor vintersolen sender sine stråler ned over de drømmeagtige sne- og isprydede fjeldlandskaber.

Helpension er inkluderet i denne uforglemmelige rejses pris samt en hundeslædetur og en udflugt til Indlandsisen – nogle af de største oplevelser på en rejse til Grønland. Vi skal også ud på tundraen på udkig efter moskusokser – og så håber vi på at se det gådefulde nordlys mindst en af aftenerne. Vi bor på vandrehjem og smører selv vores frokoster, men om aftenen bliver vi forkælede i den hyggelige og populære Restaurant Roklubben.



Dagsprogram

- Dag 1** Fly København – Kangerlussuaq. Byrundtur
- Dag 2** Kangerlussuaq. Udflygt til Russellgletsjeren. På udkig efter det gådefulde nordlys
- Dag 3** Kangerlussuaq. Hundeslædetur inkl. varmt sælskindstøj
- Dag 4** Opdagelsestur på tundraen, kaffemik med lokale specialiteter, museumsbesøg samt fortælling om Grønland før og nu
- Dag 5** Fly Kangerlussuaq – København



Rensdyr skifter deres gevir hvert år

Prisinformation

Afrejse

04. marts 2022

Pris

13.198,-

Tillæg for enkeltværelse

1.998,-

Prisen inkluderer

- Dansk rejseleder
- Fly København – Kangerlussuaq t/r
- Sightseeingtur med bus i Kangerlussuaq
- Museumsbesøg
- Foredrag "Grønland før og nu"
- Foredrag om den grønlandske slædehund
- Udflugter jf. program
- Transport lufthavn – vandrehjem t/r i Kangerlussuaq

- 4 nætter på vandrehjem i Kangerlussuaq i delt dobbeltværelse med bad og toilet på gangen
- Helpension bestående af smør-selv-frokoster, dagens ret i Restaurant Roklubben, heraf en middag med grønlandske specialiteter (buffet).
- Skatter og afgifter

Prisen inkluderer ikke

- Sygdomsafbestillingsforsikring 6 % af rejsens pris
- Gouda Årsrejseforsikring eller Seniorrejseforsikring
- Evt. mulig tilslutning med indenrigsfly i Danmark
- Eventuelle ekstraarrangementer
- Drikkevarer
- Personlige fornødenheder
- Ekspeditionsgebyr kr. 130,- per faktura (bortfalder ved onlinebestilling)
- Alt ikke nævnt under Prisen inkluderer



Middag i Restaurant Roklubben

Dagsprogram

Dag 1. Fly København – Kangerlussuaq. Byrundtur

Vi flyver fra Københavns lufthavn med kursen sat mod den største af Grønlands to internationale lufthavne, Kangerlussuaq (Søndre Strømfjord).

Det er ikke en by som sådan, faktisk har Kangerlussuaq først fået byggestatus i 2001 og hører nu under Qeqqata storkommune. Der bor permanent 4-500 mennesker i Kangerlussuaq, hvoraf de fleste er tilknyttet lufthavnen.

Lufthavnen blev anlagt af amerikanerne under anden verdenskrig. Med navnet Bluie West Eight etableredes i 1941-42 en stor flybase for enden af den over 170 kilometer lange Søndre Strømfjord.

Flybasen var strategisk vigtig, både under anden verdenskrig og den kolde krig. Da her var flest, var her stationeret over 1.400 mand. Med den øgede teknologiske udvikling mistede basen imidlertid sin militære betydning, og i 1992 forlod amerikanerne stedet og overlod faciliteterne og bygninger til Grønlands hjemmestyre. Længe før europæerne og amerikanerne kom til Kangerlussuaq, var området et yndet opholdsted for inuitterne. Her var gode jagtforhold, og der er udgravet sommerbopladser helt tilbage fra Saqqaq-kulturen for 4.000 år siden.

Her er et glimrende supermarked, et posthus, en restaurant samt et par cafeterier. Som underholdning er der en bowlingbane og en biograf, og går du blot et par hundrede meter fra det beboede område, er du allerede lige midt i den mægtige

grønlandske natur, hvor der er garanti for uforglemmelige oplevelser. Det store vejnet fra militærtiden gør, at man kan bevæge sig rundt i en stor del af området både til fods og i bil. I området lever bl.a. moskusokser, ørne, polarræve, rensdyr og sneharer.

Vi kører til vores hyggelige vandrehjem, og der vil være en dejlig smør-selv-frokost med bl.a. lokale specialiteter.

Senere på dagen er der sightseeing med bus, hvor vi blandt andet ser den "danske" side og den "amerikanske" baseside og får dannet os et overordnet indtryk af området, så alle er godt rustede til at udforske Kangerlussuaq. Om aftenen er der middag i Restaurant Roklubben.



Den typiske slædehund er hårdfør og udholdende

Dag 2. Kangerlussuaq. Udflygt til Russellgletsjeren. På udkig efter det gådefulde nordlys

I dag skal vi på en spændende tur til Russellgletsjeren, en tur på cirka fire timer. Ruten følger den lange Sandflugtsdal, hvor vi blandt andet passerer Kangerlussuaqs interimistiske golfbane, siden den cirka 400 meter høje kegleformede klippe Sukkertoppen. De vekslende og fantastisk smukke landskaber byder på søer, fjeldhede og tæt pilekrat, gølge sandklitter og rå fjelde, der ikke overstiger 700 meter. Det er efter grønlandsk målestok et mildt landskab. Om sommeren er her en rig flora, der nu venter på at spire frem under snedækket. Et par kilometer fra indlandsisens yderste bastion ligger Russelgletsjeren. Gletsjerfronten

rejser sig op til 60 meter i højden, og den lodrette isvæg er et imponerende skue.

OBS – for folk med dårlig ryg og nakke gør vi opmærksom på, at ruten til gletsjeren udgøres af grusvej og til tider ujævnt terræn.

Tilbage på vandrehjemmet vil der være smør-selv-frokost. Efter frokost er det tid til, at rejselederen fortæller lidt om den grønlandske slædehund og det at køre hundeslæde.

Om aftenen er der middag i restaurant Roklubben. Efter at have spist middag går vi ud på jagt efter nordlyset. På aftener med skyfri himmel er der ofte det flotteste nordlys i Kangerlussuaq, der har helt op til 300 klare dage om året. Chancerne for at se det gådefulde

lysfænomen er større her end noget andet sted i Grønland.

Vi går ud fra vandrehjemmet, hvor vi ikke bliver generet af kunstigt lys, og så lader vi naturen begynde sin opvisning. Når vi er tilbage igen, fortæller rejselederen mere om nordlyset og de mange grønlandske myter, som knytter sig til det gådefulde grønne lys.

Dag 3. Kangerlussuaq. Hundeslædetur inkl. varmt sælskindstøj

”Giv mig Vinter og Hunde – saa maa I for mig gerne beholde alt andet for jer selv!” Således ytret af selveste Knud Rasmussen slår vi tonen an for en af de helt store grønlandsoplevelser: hundeslædekørsel. Kusken tager dig med sine hunde ud på fjordens tykke is, og i det vinterdæmpede



Slædehunden har lært at lystre førerens pisk og kommandoer

landskab høres kun de rolige lyde af knirkende sne, halsende hunde og slædeførerens små ordrer. En uforglemmelig oplevelse!! Tilbage på vandrehjemmet vil der være smør-selv-frokost.

Eftermiddagen bruger vi hvis vejret tillader det, til en vandretur i området eller man kan blive på vadrerhjemmet i varmen.

Om aftenen er der grønlandsk middag i restaurant Roklubben, med alt hvad landet kan tilbyde af lækre rejer, fisk, hjemmerøget moskus og rensdyr, mattak, kammuslinger, stegt moskus og rensdyr, kage og meget, meget mere.

Dag 4. Opdagelsestur på tundraen, kaffemik med lokale specialiteter, museumsbesøg samt fortælling om Grønland før

og nu

I dag kører vi ud på opdagelse i det omgivende smukke tundraområde, der er helt unikt i kraft af sit rige landbaserede dyreliv. Undervejs vil rejselederen fortælle om moskusoksen og dens historie i området. Moskusokserne kommer egentligt fra Nord- og Nordøstgrønland, men i 1962 og 1965 satte man forsøgsvis en lille gruppe okser ud ved Kangerlussuaq. Livsbetingelserne viste sig at være ideelle, så der nu er over 10.000 dyr i området. De fleste af dem holder sig uvidt af hvilken grund syd for fjorden og elven, og det bedste sted at få et indtryk af de flotte dyr er bag det 300 meter høje udsigtspunkt Black Ridge, eller Ravneklippen. Vi kører op på fjeldet, hvorfra der er en prægtig udsigt over dalen ind mod indlandsisen.

På grund af det stigende antal moskusokser har det i de senere år været nødvendigt at hæve jagtkvoten. Det har på den anden side betydet, at der nu er betydeligt færre netop omkring Kangerlussuaq. Vi anbefaler, at man medbringer en kikkert, så man eventuelt kan se de flokke af okser, som typisk leder efter føde i et stort fredet område på den modsatte side af elven.

Tilbage i Kangerlussuaq ved frokosttid har vi fornøjelsen af at opleve den grønlandske gæstfrihed, når vi inviteres indenfor til først frokost og sidenhen kaffemik hos grønlandske Nini og Jens-Pavia. Menuen står på et kagebord, der kan konkurrere med det sønderjyske, og vi får også en helt enestående mulighed for at smage



Det hyggelige vandrerhjem Old Camp i Kangerlussuaq

på lidt lokale specialiteter. Vi kommer ikke til at gå sultne hjem. Besøget inkluderer også foredraget "Grønland før og nu" på det lokale museum.

Om aftenen er der middag i

Restaurant Roklubben.

Dag 5. Fly Kangerlussuaq – København

Efter morgenmad er der transport til lufthavnen og hjemrejse. Ankomst

til København om aftenen (dansk tid). Vi siger farvel til det smukke vinterhvide grønlandske landskab for denne gang – og måske på gensyn.